

# Zie ginds komt de stoomboot



Zie ginds komt de stoomboot  
uit Spanje weer aan.  
Hij brengt ons Sint Nicolaas  
ik zie hem al staan.  
Hoe huppelt zijn paardje  
het dek op en neer,  
hoe waaien de wimpels  
al heen en al weer.

Zijn knecht staat te lachen  
en roept ons reeds toe:  
Wie zoet is krijgt lekkers;  
wie stout is de roe!  
Oh, lieve Sint Nicolaas  
kom ook eens bij mij  
en rijd toch niet stilletjes  
ons huisje voorbij!

