

Hoog in de speelgoedbergen

In Spanje daar zijn hoge bergen
De bergen van Sint Nicolaas
Die zijn niet van steen, maar van speelgoed
Van suikergoed en speculaas

Daar hoor je de Pieten vaak zingen
En af en toe zingt de Sint mee
Een Zwitserse Piet slaat aan 't jodelen
Van je jodeldiejodeldiedee

Van je jodeldie, jodeldie
Jodeldiedeldee, jodeldiedeldee
Jodeldiejodeldiedee, olé!
Van je jodeldie, jodeldie
Jodeldiedeldee, jodeldiedeldee
Jodeldiejodeldiedee, olé!

Het speelgoed zit diep in de bergen
De Pieten die werken keihard
Ze graven en graven en graven
Misschien zijn ze daarom zo zwart

Van je jodeldie, jodeldie
Jodeldiedeldee, jodeldiedeldee
Jodeldiejodeldiedee, olé!
Van je jodeldie, jodeldie
Jodeldiedeldee, jodeldiedeldee
Jodeldiejodeldiedee, olé!

Per jaar komt er heel wat naar boven
Je snapt er is heel wat te doen
En 't moet vóór december in zakken
Zo'n tweehonderdvijftig miljoen

Van je jodeldie, jodeldie
Jodeldiedeldee, jodeldiedeldee
Jodeldiejodeldiedee, olé!
Van je jodeldie, jodeldie
Jodeldiedeldee, jodeldiedeldee
Jodeldiejodeldiedee, olé!

En 's-avonds bij 't licht van het kampvuur
Dan zingen en spelen ze vaak
Hun liedje klinkt over de bergen
En dan zegt de Sint: "Snoep maar raak"

Van je jodeldie, jodeldie
Jodeldiedeldee, jodeldiedeldee
Jodeldiejodeldiedee, olé!
Van je jodeldie, jodeldie
Jodeldiedeldee, jodeldiedeldee
Jodeldiejodeldiedee, olé!

Van je jodeldie, jodeldie
Jodeldiedeldee, jodeldiedeldee
Jodeldiejodeldiedee, olé!
Van je jodeldie, jodeldie
Jodeldiedeldee, jodeldiedeldee
Jodeldiejodeldiedee, olé!

