

# Wat eten we vandaag



Elke dag zo rond vijf uur  
Het is al bijna etenstijd  
Dan gaan de pannen op het vuur  
en komt weer die nieuwsgierigheid  
Wat zal het straks gaan worden  
Gerommel in mijn maag  
Wat komt er op de borden  
Wat schaft de pot vandaag

Spruitjes met vanillevla  
Appeltaart met verse worst  
Zuurkool met komkommersla  
Gevulde kippenborst  
Wat krijg ik straks op mijn bord?  
Dat is nu de vraag  
Dus vertel! Wat eten we vandaag?

's-Middags dan begint het al  
Dan wil ik het al weten  
Wat het vanavond worden zal  
Wat zullen we gaan eten  
Begin ik al te raden  
En vraag ik het aan ma  
Die wil het niet verraden  
Dus vraag ik het aan pa

Spruitjes met vanillevla  
Appeltaart met verse worst  
Zuurkool met komkommersla  
Gevulde kippenborst  
Wat krijg ik straks op mijn bord?  
Dat is nu de vraag  
Dus vertel! Wat eten we vandaag?

Boerenkool met pindakaas  
Of ijs met frikadellen  
Ja elke dag probeer ik weer  
Het eten te voorspellen  
Erwtensoep met kokosnoot  
Slagroom met Big Maes  
En zo verzin ik elke dag  
Lekker weer iets gek

Spruitjes met vanillevla  
Appeltaart met verse worst  
Zuurkool met komkommersla  
Gevulde kippenborst  
Wat krijg ik straks op mijn bord?  
Dat is nu de vraag  
Dus vertel! Wat eten we vandaag?

Spruitjes met vanillevla  
Appeltaart met verse worst  
Zuurkool met komkommersla  
Gevulde kippenborst  
Wat krijg ik straks op mijn bord?  
Dat is nu de vraag  
Dus vertel! Wat eten we vandaag?

