

# Mijn boom



Bij ons in het dorp staat een prachtige boom  
Ze zeggen al honderden jaren  
Misschien is het raar  
Maar die boom is m'n vriend  
Hij mag m'n geheimen bewaren  
Hij staat heel alleen op het plein bij de kerk  
Ik kan hem verstaan als ie fluistert  
De anderen hebben nog nooit iets gehoord  
Maar ik denk dat niemand goed luistert.  
Ik ken hem nou al zoveel jaar  
We zwaaien altijd naar elkaar  
Als ik naar bed ga kijk ik even  
Dag lieve boom, lang zal je leven  
De mooiste boom van alle bomen  
Mijn boom

Het dorp wordt maar groter  
En soms is het vol  
Met mensen die komen kamperen  
De straat wordt wat breder, eenrichtingsverkeer  
Zodat ze ook kunnen parkeren  
M'n boom ziet het aan op z'n plek bij de kerk  
Het lijkt of ie zacht staat te praten  
Hij zucht en het klinkt als een angstig geluid  
Hij heeft het al lang in de gaten  
Hij kent ons nou al zoveel jaar  
Hij weet het al, er dreigt gevaar  
Ik zou hem graag bescherming geven  
Dag lieve boom, lang zal je leven  
De mooiste boom van alle bomen  
mijn boom

Bij ons in het dorp stond een boom in de weg  
Die boom bij de kerk moest verdwijnen  
Ze kwamen met zagen, met bijlen en touw  
Ik riep nog: blijf af, 't is de mijne  
Maar niemand die 't hoorde, er kwam zo'n lawaai  
Van al die gemene motoren  
Hij kraakte, hij schreeuwde, ik hoorde zijn stem  
Die klonk nog lang na in mijn oren  
Om bomen heb je geen verdriet  
Om bomen huilen doe je niet  
Toch voel ik telkens tranen komen  
Ik zal nog vaak eng van hem dromen  
De mooiste boom van alle bomen  
Dag boom.

